

PASAJLAR

SOSYAL BİLİMLER DÖRGÜSÜ

Yerel Süreli Hakemli Yayın

ISSN: 2667-4181

Sayı 4 / Ocak 2020

İÇİNDEKİLER

17	MURAT BAĞ Hakikatın Savuşturulması, Ötelemesi ve Geri Dönüşü Üzerine	İSMAIL CEM KARADUT Hakikat-Ötesi Çağda Hakikati Söylmek: İki Parthesia Vakası
35	MİLAY KÖKTÜRK Post-Truth ya da Mağaraya Dönüş	ÖZGÜR TABUROĞLU Hakikat-Sonrası Bazi Görüngüler: Biyosiyaset, Alg Yönetimi, Yeni Medya
57	BÜKET KORKUT RAPRIS Böyle Söyledi Nietzsche: Nihilizm, Post-Truth ve Benzerleri	BURAK SAYIN Post-Truth Çağında Hakikati YenidenAnlamlandırmaya İmkâni Olarak Sanat: <i>Hakikatı's</i> 'den Hakikate Geri Dönüş
73	STEVE FULLER Felsefe ve Retorik Hakkındaki Post-Truth	HALIME S. ARALAY Hakikatin Önemini Yitirmesi ve Güncelik Hayatın Hoyratlaşan Dili
83	EMRE ERDOĞAN PINAR UYAN-ŞEMERCİ Hakikat Sonrası Tartışmalarının Gerçek Olmayan Varsayımlarını Ele Almak: Akıl, Bilim ve Demokrasi Karşılığı	ABDURRAHMAN CIHAD KAYADUMAN Post-Truthun Şifası Algoritmik Bilgi mi?
109	ONUR ASLAN Post-Truth Kavramının Postmodernizm Aynası Üzerine Düşen Yansımaları	

Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi, yılda üç sayı olmak üzere;
Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanır.
Gelecek sayılarda bilgileri de dahil olmak üzere, dergiye ilişkin tüm detaylara
www.pasajlar.dogubati.com adresinden ulaşılabilir.

Pasajlar ve yazının ismi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmaması
sorumlu yazı işleri müdürlüğü ile yayın kurulumun kararına bağındır.
Reklam kabul edilmez.

125	MURAT BAĞ Hakikatın Savuşturulması, Ötelemesi ve Geri Dönüşü Üzerine	ÖZGÜR TABUROĞLU Hakikat-Sonrası Bazi Görüngüler: Biyosiyaset, Alg Yönetimi, Yeni Medya
141	MİLAY KÖKTÜRK Post-Truth ya da Mağaraya Dönüş	BURAK SAYIN Post-Truth Çağında Hakikati YenidenAnlamlandırmaya İmkâni Olarak Sanat: <i>Hakikatı's</i> 'den Hakikate Geri Dönüş
161	BÜKET KORKUT RAPRIS Böyle Söyledi Nietzsche: Nihilizm, Post-Truth ve Benzerleri	HALIME S. ARALAY Hakikatin Önemini Yitirmesi ve Güncelik Hayatın Hoyratlaşan Dili
177	STEVE FULLER Felsefe ve Retorik Hakkındaki Post-Truth	ABDURRAHMAN CIHAD KAYADUMAN Post-Truthun Şifası Algoritmik Bilgi mi?
211	EMRE ERDOĞAN PINAR UYAN-ŞEMERCİ Hakikat Sonrası Tartışmalarının Gerçek Olmayan Varsayımlarını Ele Almak: Akıl, Bilim ve Demokrasi Karşılığı	ONUR ASLAN Post-Truth Kavramının Postmodernizm Aynası Üzerine Düşen Yansımaları

17	MURAT BAĞ Hakikatın Savuşturulması, Ötelemesi ve Geri Dönüşü Üzerine	ÖZGÜR TABUROĞLU Hakikat-Sonrası Bazi Görüngüler: Biyosiyaset, Alg Yönetimi, Yeni Medya
35	MİLAY KÖKTÜRK Post-Truth ya da Mağaraya Dönüş	BURAK SAYIN Post-Truth Çağında Hakikati YenidenAnlamlandırmaya İmkâni Olarak Sanat: <i>Hakikatı's</i> 'den Hakikate Geri Dönüş
57	BÜKET KORKUT RAPRIS Böyle Söyledi Nietzsche: Nihilizm, Post-Truth ve Benzerleri	HALIME S. ARALAY Hakikatin Önemini Yitirmesi ve Güncelik Hayatın Hoyratlaşan Dili
73	STEVE FULLER Felsefe ve Retorik Hakkındaki Post-Truth	ABDURRAHMAN CIHAD KAYADUMAN Post-Truthun Şifası Algoritmik Bilgi mi?
83	EMRE ERDOĞAN PINAR UYAN-ŞEMERCİ Hakikat Sonrası Tartışmalarının Gerçek Olmayan Varsayımlarını Ele Almak: Akıl, Bilim ve Demokrasi Karşılığı	ONUR ASLAN Post-Truth Kavramının Postmodernizm Aynası Üzerine Düşen Yansımaları

17	MURAT BAĞ Hakikatın Savuşturulması, Ötelemesi ve Geri Dönüşü Üzerine	ÖZGÜR TABUROĞLU Hakikat-Sonrası Bazi Görüngüler: Biyosiyaset, Alg Yönetimi, Yeni Medya
35	MİLAY KÖKTÜRK Post-Truth ya da Mağaraya Dönüş	BURAK SAYIN Post-Truth Çağında Hakikati YenidenAnlamlandırmaya İmkâni Olarak Sanat: <i>Hakikatı's</i> 'den Hakikate Geri Dönüş
57	BÜKET KORKUT RAPRIS Böyle Söyledi Nietzsche: Nihilizm, Post-Truth ve Benzerleri	HALIME S. ARALAY Hakikatin Önemini Yitirmesi ve Güncelik Hayatın Hoyratlaşan Dili
73	STEVE FULLER Felsefe ve Retorik Hakkındaki Post-Truth	ABDURRAHMAN CIHAD KAYADUMAN Post-Truthun Şifası Algoritmik Bilgi mi?
83	EMRE ERDOĞAN PINAR UYAN-ŞEMERCİ Hakikat Sonrası Tartışmalarının Gerçek Olmayan Varsayımlarını Ele Almak: Akıl, Bilim ve Demokrasi Karşılığı	ONUR ASLAN Post-Truth Kavramının Postmodernizm Aynası Üzerine Düşen Yansımaları

17	MURAT BAĞ Hakikatın Savuşturulması, Ötelemesi ve Geri Dönüşü Üzerine	ÖZGÜR TABUROĞLU Hakikat-Sonrası Bazi Görüngüler: Biyosiyaset, Alg Yönetimi, Yeni Medya
35	MİLAY KÖKTÜRK Post-Truth ya da Mağaraya Dönüş	BURAK SAYIN Post-Truth Çağında Hakikati YenidenAnlamlandırmaya İmkâni Olarak Sanat: <i>Hakikatı's</i> 'den Hakikate Geri Dönüş
57	BÜKET KORKUT RAPRIS Böyle Söyledi Nietzsche: Nihilizm, Post-Truth ve Benzerleri	HALIME S. ARALAY Hakikatin Önemini Yitirmesi ve Güncelik Hayatın Hoyratlaşan Dili
73	STEVE FULLER Felsefe ve Retorik Hakkındaki Post-Truth	ABDURRAHMAN CIHAD KAYADUMAN Post-Truthun Şifası Algoritmik Bilgi mi?
83	EMRE ERDOĞAN PINAR UYAN-ŞEMERCİ Hakikat Sonrası Tartışmalarının Gerçek Olmayan Varsayımlarını Ele Almak: Akıl, Bilim ve Demokrasi Karşılığı	ONUR ASLAN Post-Truth Kavramının Postmodernizm Aynası Üzerine Düşen Yansımaları

Hakikat Sonrası Tartışmalarının Gerçek Olmayan Varsayımlarını Ele Almak: Akıl, Bilim ve Demokrasi Karşılığı*

EMRE ERDOĞAN & PINAR UYAN-SEMERCI*****

Özet

Oxford Sözlüğü'nün 2016 yılında "yılın sözcüğü" olarak ilan etmiş olduğu "post-truth" (Hakikat Sonrası) içinde yaşadığımız dönemin etniş bir tanımlaması olarak görülmekte hem akademik hem de akademik olmayan çalışmaların konusu hâline gelmektedir. Hakikat Sonrası insanların bugüne kadar ki en önemli kazanımları arasında görülen akıl, bilim ve demokrasinin bir tür zitt olarak görülmekte ve bu erdemlerin kaybedilmesine yol açacak bir salgın hastalık olarak algılanmaktadır. Oysa Hakikat Sonrası tartışmalarını elitler arası bir çatışmanın tezahürü olarak algılamak nümkündür, Paretoci bir metaforla "aslanlar" ve "tilkiler" arasındaki bu çatışma, içinde bulunduğu durumun zafları hakkında bize bilgi verebilecektir. Çalışmamızda Hakikat Sonrası'nın tehdit ettiği düşünülen üç alan; akıl, bilim ve demokrasi konusundaki tartışmaları yakından inceleyerek bu tartışmaların eksenlerini asla var olmamış bazı "ideal" tiplerin oluşturduğunu göstermekteyiz. Çalışma-

* Bu makalede kör hakemlik süreci uygulanmıştır. Geliş Tarihi: 23/12/2019, Kabul Tarihi: 29/12/2019.

** Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü,
E-Posta: emneerde@gmail.com
*** Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü,
E-Posta: uyapina@gmail.com

mız, Hakikat Sonrası'nu bir "itiraz" olarak sunmakta ve bu itirazların yok sayılmasının insanlığın asıl kazanımlarına vereceği zararları dikkat çekmektedir.

Anahtar Kavramlar: Hakikat Sonrası, Demokrasi, Bilim Karşılığı, Akıl-düşlik, Gerçekkölesi.

Giriş

IÇİNDE yaşadığımız çağın gerçeğin aşıldığı gerçekkölesi/post-truth¹ bir "Hakikat Sonrası" dönem olduğu sıklıkla vurgulanan bir olgu hâline gelmiştir. İngiltere'deki Brexit tartışmaları ve Amerika Birlesik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkan seçimesini takiben alevlenen tartışmalar 2016'da Oxford Sözluğu'nun "post-truth" (Hakikat Sonrası) kavramı yılın sözcüğü seçmesiyle ivme kazanmış durumdadır. Hakikat Sonrası başlığını içeren akademik ve akademik olmayan yayın sayısı günden güne artmaktadır ve kısa dönemde bir azalma beklememelidir. Bilakis, Ingiltere'de yaşanan seçim süreci bu tartışmaları daha da alevlendirecektir. Birçok ülkede populist siyasetin etkisini artırdığı, "fake news" olarak da ifade edilen sahte haberlerin yayıldığı, sahteliklerin ortaya çıktığı zaman bile etkisinin devam ettiği bir dönemdediriz. Bu dönemde sıklıkla "aklıyla değil duygularıyla" karar alan insanların olduğu, "bilimin/bilimsel gerçeklerin" karşılığının yaygınlığı ve tüm bu ortanda da çögünlükla popülist siyasetin yükseltmesi ile tüm bu durumun ilişkilendirildiği argümanları duyuyoruz. Bu Hakikat Sonrası argümanları geçmişi bir tür nostalji ile bakanak, bu çağın anlamaktan çok reddetmeye varan bir biçimde eleştirmeyi içermektedir.

Hakikat Sonrası'na dair tartışmalar üzerinde düşünürken, bilim sosyolojisi alanının önde gelen isimlerinden Steven Fuller'in (2018) gündeme getirmiş olduğu, ünlü bilim insanı Pareto'nun "aslanlar ve tilkiler" metaforunu akılda tutmak farklı bir bakış açısı getirebilecektir. Fuller, Pareto'nun toplumsal değişimini eltiler arasında bir çatışma olarak tanımladığını hatırlatmaktadır. Machiavelli yi takip eden Pareto, eltilerin bir kısımının "aslan" olduğu söylemektedir, aslanlar gelenekten ve var olan düzenden beslenmektedir ve tarihi anlatmayı belirlemektedir. Aynı odada, "tilkiler" de bulunmaktadır, var olan egemen anlatının yanlış olduğunu ve geçmişyi reddi-

detmenin gerekliliğini düşündürmektedirler. Tilkilerde göre aslanların anlatıları olan biteni açıklanakta yetersiz kalmaktadır, aslanların anormallik olarak gördükleri ashında başka, yeni ve alternatif gerçekliklerdir. Fuller, Oxford Sözluğu'nun yaptığı, Hakikat Sonrası tamının "aslanların kükremesini yansittığı" kavisindadır, böyleselikle tilkiler gerçekliği bozan, "ahlaksız" oyuncular olarak resmedilmektedir. Aslanlar oyunun kurallarını sabit tutmak isterken, tilkiler oyunun kurallarının değiştirip kazanabilecekleri hâle getirmek istemektedir. Aslanlar kükreyerek rakiplerini korkutturken, tilkiler duygulara hitap edecektir. Hakikat Sonrası tartışmalar da özellikle bilim ve politika söz konusu olduğunda aslanlar ve tilkiler arasındaki tartışmanın somutlaşlığı bir alandır (Fuller, 2018; 2-7, 14). Toplumsal olanın her alanında olduğu gibi, Hakikat Sonrası tartışmaları da bu tartışmalarda taraf olanlar da siyah-beyaz ikiliginin çok dışındadırlar, grilikler taşımaktadır. Bununla birlikte, Hakikat Sonrası tartışmalarında tilkilerin de haklılık taşıyabileceğini ve aslinda tilki fısıldamalarının gerçeklik duvarımızdaki çattamaların sesleri olabileceğini düşünmenin yararlı olduğuna inanmaktadır. Bu noktada tilkiler de aslanlar da avcılardır. Tüm bu güç yanında, değişim el değiştirmesi sırasında aslinda av olanların durumunu düşünmek öncelikle tilkiler ve aslanlar arasında yaşayanları anlamayı gerektirir. Tarih yazımızda kisa da olsa değişimleceği üzere tarihin avclar tarafından yazılmadığı ya da, tartıştığımız bağlamda sosyal değişim ne tilkiler ne de aslanlar tarafından şekillendirilmeli bir imkânı düşünebilmek için Hakikat Sonrası dönemin aslanları ve tilkileri tarafından yapılan argümanları detaylı bir biçimde ele alınmalıdır.

Biz bu makalenin sınırları çerçevesinde Hakikat Sonrası'na dair yapılan tartışmaların üç temel noktası olan akıl, bilim ve demokrasi karıştırmayı merkez altına alacağız. Bu üç karışılık da aslında bu içinde yer aldığıımız Hakikat Sonrası dönemden önce durumun farklı olduğu varsayımda da yanmaktadır. Oysa Antik Yunan'dan beri hakikat, gerçek ve doğru arası sindaki ilişki, kimlerin gerçeği görebildiği, gerçeğe ulaşamayacağı sorusu yanıtlanması çalılmıştır. Hakikatin ve meşruiyetin Tanrı'dan kaynaklandığı Ortaçağ'dan Aydınlanma Çağrı'na geçerken -Hume gibi Kuşkuluları saymaz isek- insanı merkeze alan ve evrensel insan akına güvenen ve ileyelen tarih çizgisine ve sınırsız gelişime inanan bildığımız modern dünya şekillenmiş. Onu takip eden Kantçı ahlaka göre de evrensel insan akıl, tecrübe etmeden "doğru" nun ne olduğunu olgunlaşma yolculuğunu tamamladığında bulabilirken, "özgür" ve "bağımsız" bireyin "doğru" tercihler yapabileceğini düşündürücü üzerine liberal anlayışın temelini oluşturmuştur. Aslında bugüne kadar her dönemde bu egemen anlatının alternatifleri ya da eleştirileri bazen aynı dille/aracılarla bazen de farklıda olmadan başka

¹ Makale boyunca Hakikat İngilizce "truth" kelimesinin karşılığı olarak, gerçek ise "reality" kelimesinin çeviri olarak kullanılacaktır. İlgili yazında da hakikat kelimesi Türkçe şevirinde ágırılık olarak kullanılmıştır. Bileşik olarak yazılan gerçekkölesi de bir kulanım alternatifti olarak düşünülebilirdi, ancak biz şu ana kadar Türkçedeki uzlaşmaya takip ederek, yaşadığımız dönemin özgünliği ve birinciliğine de vurgu yapmak için büyük harfle "Hakikat Sonrası" şeklinde kullanmayı tercih ettik.

“hakikat rejimleri” ile sinanmış durumda. Ancak içinde bulunduğumuz Hakikat Sonrası çağ öncesi tartışmalarдан hangi yönleri ile farklılaşıyor? Akıllı telefonlar başta olmak üzere tüm medya kanalları ile enformasyona erişimin belki de en fazla “demokratiklestiği” bir çağda nasıl bir açıdan “kararlılık” lar içinde ya da “farklı aydınlanma” lar içinde kalabiliyoruz?

Bu çağrı anlamaya da anlatıların temelini oluşturan varsayımlar ise bu soruları yanıtlanı aramak açısından kolaylaştırıcı olmuyor. Ne yalnızca “aklıyla” karar veren insan, ne üzerinde tamamen uzlaşan güç ilişkilerinden bağımsız bir alan olarak “bilim” ne de tümü ile kapsayan ve adaletli bir temsile dayanan bir yönetim biçimini olarak “demokrasi” var oldu. Tam da bu sebeple. Günümüzde var olan Hakikat Sonrası’na dair tartışmaları kristalize etmek için her üç varsayımlı ilgili yazma referansla ele almak, içinde bulunduğuımız dönemi daha iyi anlamaya ve zor soruları yanıtlamaya katkıda bulunabilir.

Akıllı Karşılılığı

Hakikat Sonrası döneme dair tartışmaların ele alacağıımız ilk ekseri “akıl karşılığı” iddiasıdır. Hakikat Sonrası kavrarının Oxford Sözlüğü tarafından tanımlanımı “Nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemeye duyuglardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu” (2017, para. 1) şeklindedir. Bu tamlı, akıl ile duyuguları karşı karşıya getiren zit ikililik olarak aktarmaktadır. Bu bakış açısıyla kamuoyunun herhangi bir konuya akıl ile değil, duyugularıyla değerlendirmesi Hakikat Sonrası’nın mümkün kılmaktadır. Başka bir deyisle, duyugular akıl “ötekişi” olarak ele alınmıştır (Erdoğan ve Uyan-Semerci, 2019).

Katolik dünyasının 266. lideri Papa Francis, insanların yalan haberlerin yayınamasına karşı “yarlı bilgiler [...] kalıp yargilar ve sosyal önyargıları seslenerek, bunalmı, kuçumsemе, öfke ve hüsrان gibi duyugları sömürerek aldatma ve manipüle etmeye amaçlar” şeklinde uyarmaktadır (Francis, 2018). Benzer bir biçimde Trump’ın 2016 zaferinin arkasında seçimlerini medyanın da yardımıyla duyusal açıdan maniptüle edebilmesinin yattığı iddia edilmiştir (Hermida, 2016a; 2016b; Wagner ve Boczkowski, 2019). ABD başkan adaylarından Biden de Birleşik Krallık seçimleri sürecinde Boris Johnson’ı “Trump’ın fiziksel ve duygusal bir kopyası” olarak nitelendirmiştir (Frazin, 2018). Keza, Johnson’ı “Brexit’i kullanarak insanların ökelendirmeye çalışmakla” suçlayan ve “bu oyuna gelmeyelim” diye uyarınlar da bulunmaktadır (Ormerod, 2019). Tüm bu alıntılarla gördüğümüz duygularla davranışmanın yanlış seçimlere, akıl disiliği yol açtığını.

Bazalarına göre ideoloji, yerini duygulara bırakmıştır, liberal dönemin teknokratik hükümetleri toplumları duygulara yer vermeden yönetmemeyi

başarmışken, Trump dönemi duyguların gerçekin yerini aldıgını bir dönem olarak tanımlanmaktadır (Sugden, 2018). Carney (2016) Brexit oylamasını “ilkel duyguların zaferi” olarak betimlemektedir. Avlijas (2016) için hem Brexit hem de Trump’ın seçim kazanması seçimlerin öfkelerini harekete geçirmemesidir. D’Ancona (2017) duyguların akılçı düşünmeyi, şüpheciliği ve bilimi tehdit ettiğini söylemektedir. Ona göre “özel yorumlar ve duygusal anlatılar” bilimsel gerçeklerin yerini almıştır (91). McComiskey (2017) duyguların “Trump-Etkisi” olarak adlandırdığı Hakikat Sonrası retoriğin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemektedir (39). Bu noktada duygular ile harket etme ilkel olana işaret eder.

Hakikat Sonrası tartışmalarında akıl ve duyguların karşılığına başvurulmasının ve geçtiği aklı, Hakikat Sonrası’ni duygular ile özdeşleştirilmesi şartsız değildir. Bu konuyu daha detaylı tartıştığımız üzere modernizmde duygular “akıl ötekişi” olarak görülmekte ve hiperarşide aşağıda konumlanmaktadır (Uyan-Semerci ve Erdoğan (Der.), 2019). Maiz (2011) tarafından veciz bir şekilde belirtildiği üzere, modernizm ve aydınlanmanın siyasal düşünücsesi, asla var olmamus bir “hiper akılçılık” varsayımu üzerinde kurulmuş ve duyguların önemini savunan Spinoza, Hume ve Tocqueville siyasal düşünüce tarahinde yok sayılmıştır. Duygular pasif olmak, akılçılık, zayıflık ve mahrem olarak tanımlanırken; akıl, eyleme geçme, karar alma, öz-denetim ve duygusallığa yer vermeyen bir kamuusal alan yönetimiyle özdeşleştirilmiştir (37). Maiz, siyasal düşününce tartışmalarda akıl ve duygularla ilişkilendirilen bazı kavramları listeleyerek bu ikiliğin varlığını somutlaştırır: Baş-kalp, bilinci-bilincsiz, kontrol-otomatiklik, yargı-onyargı, tarafsızlık-partizanlık, aydınlanma-romantizm, medeniyet-doga, çkarlar-tutkular, bireyler-kitleler, liberalizm-popülizm, özgürlik-tiranlık ve kamuusal-mahrem. Bu ikililerde ikili aklı, ikincisiye duyguları işaret eder (37).

Hakikat Sonrası’nın tehdit ettiği iddia edilen (hiper)akılçı insan, aşırı idealize edilmiş bir tanrıma dayanmaktadır. Her konuda kendi çıkarını bilen her türlü bilgiye sunrsız erişimi olan bütün verileri hassas bir bilgisayar kadar isleyerek karar veren bu tür bir insan varsayıminin gerçekçi olmadığı çok uzun zamandır bilinmektedir. Duygularından aranmış akılçı insan, politikadan bağımsız bilim ve tarafsız medya gibi modernizmin önemli sanrılarından biri olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla Hakikat Sonrası tartışmalarında “olduğu” iddia edilen akılçı, duygulardan tamamen bağımsız insan hiçbir zaman var olmamıştır.

Modern zihin biliminin bulguları, insannın düşünsel kapasitesinin sınırlı olmadığını göstermektedir. Dilenme anında dahi metabolik enerjinin ortalaması yüzde yirmisini tüketen insan beyininin her seviy়etararak değerlendirmesinin imkânsız olduğu bilinmektedir. Bu durumda bazı kararlar

detaayı değerlendirecek, bazlarırsa hızla geçistirilecektir. Nobel Ödüllü Daniel Kahneman'ın spesüfasyon yaratılan kitabı *Hızlı ve Yavaş Düşünmek* (2015) bu sorunu veciz bir şekilde sergilemektedir. Kahneman'a göre insanlarda iki düşünme sistemi bulunmaktadır. Sistem 1 otomatik olarak çalışır, bilgiyi hızla işleme alan, bağlam, bıyojoloji ve geçmiş deneyimlerden etkilenen "hızlı" olarak adlandırılan sistemdir. Bu sistem yeni edinilen bilgiyi hızla daha önce bilinen şemalar içeresine yerleştirerek "anlamlandırmaya" yardımcı olur. Sistem 2 ise daha yavaş çalışmakta, mantık ve kanıt dayanarak karar almaktadır. Bu sistem daha yavaş çalışmaktadır, daha fazla enerji harcamaktadır. Her iki sistem birlikte çalışmaktadır, biri "yorumlu" devreden çıktılığında diğer görev almaktadır. Temel motivasyon sınırlı enerjiyi ekonomik kullanmak ve olabildiğince doğru karar almaktr. Bu nokta da "kisayollar" (heuristics) devreye girer. Kisayollar karar verme süreçlerine katkıda bulunsalar da insanların hatalara ve yanlışlıklara (biases) sürüklenebilir. Dolayısıyla, artıları ve eksileri suraya ve değerlendiren "iktisadi insan" (homoeconomicus) hiçbir zaman var olmadığı gibi, kisayollar ve hatalar insanların karar vermelerini doğrudan etkilemeye ve tabii ki oğular öznellikler içerisindeinden yorumlanmaktadır.

Bu noktada duyguların karar verme sürecindeki rolünü gözden geçirmek gerekmektedir. Duygular insanların aldığı kararların olası olumlu/olumsuz sonuçları hakkında ipuçları veren, kararların sonuçlarıyla yüzleşildiğinde yaşanan duygusal deneyimlerde kendisini güncelleyen kısa yollar olarak islev görmektedir, üstelik bu süreçler insanların farkında olmadığı bir şekilde ve son derece hızla olarak gerçekleşmektedir (Lerner vd., 2015). Danasio (1999), *Descartes'in Yanığı* adlı çalışmasında beyinlerinde duyguların işlenmesi bölümünün hasar görmüş olan hastaların karar vermekte zorluklarını ve çoğunuğu da yanlış karar vermeklerini göstermiştir. Bunun sebebi kararlarının duygusal sonuçları hakkında öngörü verecek "yaşamış / olmuş gibi" devrelerinin çalışmıyor olmasıdır.

Duygular sadece insanların kararlarının olası sonuçları hakkında uyarınca kalma, kararlarını aldıkları ortamı da etkiler. "Değerlendirme Kuramı" (Appraisal Theory) denen bu yaklaşım, farklı duygusal durumlarda olan insanların içinde bulunduğuları nesnel koşulları daha farklı değerlendirmeye ittiğini göstermiştir. Duygular insanların gelecekteki olayları değerlendirecekleri "predisposition" serisini harekete getirmektedir. Üzüntü, korku ya da öfke farklı setleri tetikleyecelerdir. Öfke insanların başlarına gelen olumsuz olayların sorumluluğunu başkalara attırmaya ve intikam almaya iterken; korku belirsizlik hissini artıracak ve insanların hareketi geçmemekten alkoyacaktır (Lerner vd., 2015). Lerner ve diğerlerinin

(2015) detaylı olarak tartışıkları bütün bu etkiler, Hakikat Sonrası dönem öncesinde de duyguların devrede olduğunu açıkça göstermektedir.

Ancak Hakikat Sonrası'na dair tartışmaların insanın bilişsel sınırlarının ve duyguların rolünün varlığı bilinmeden yapıldığını söyleyemeyiz. McIntyre (2019), 1950'lerde yürütülmüş bazı çalışmalarla referansla "Bilişsel Önyargının Kökenleri" başlığı altında üç kuramı tartırmaktadır. Festinger ve arkadaşlarının geliştirdiği (1957) "Bilişsel Uyumsuzluk" (Cognitive Dissonance) kuramı insanların özdeğer hissimizi koruyabilmek amacıyla önceki görüşlerinizle çelişen durumları "rasyonalize" ettiklerini ileri sürmektedir. Asch (1955) tarafından yürütülen deneyler insanların görüşlerini belirterken toplumsal uyuma önem verdiklerini ve yanlış olduğunu bilseler bile coğanluğun görüşüne uymayı tercih ettilerini göstermiştir. Son olarak da Watson (1960) bireylerin kendi görüşlerini yanlışlayacak değil, doğrulayacak kanıtları derleme eğiliminde olduklarını ortaya koymustur. McIntyre'a göre bilişsel uyumsuzluk, toplumsal uyumlu oluk ve doğrulama sapması hakikat ötesiyle doğrudan ilişkilidir (2019, 56). Yazar, ilerleyen sayfalarda yeni kuramsal tartışmalar başlığı altında "Güdülenmiş Akıl Yürütme" (Motivated Reasoning) ve "Geri Tepme Etkisi" (Backfire Effect) kuramlarına da yer vermektedir. "Güdülenmiş Akıl Yürütme" insanların yeni verileri önceki düşüncelerinin işliğinde değerlendirmemeleriyle, "Geri Tepme Etkisi" ise insanların yeni kanıtların onları eski düşüncelere daha sıkı sıkıya sarılmaya itmesidir (57-67). Bu bakış açısıyla hakikat ötesi insanların bilişsel kusurlarından yararlanmaktadır, ancak bu bilişsel kusurlar varlığını sürdürmüştür. Çalışmaların büyük bir kısmının 1950 ve 1960'larda, gerçegin "Altın Çağ" diyebleceğimiz bir dönemde yürüttüğü göz önünde tutulmalıdır. Bu durumda "yenİ" olan nedir? Demokrasiye dair tartışmaları ele alırken daha detaylı değerlendirme gibi tipki gazetecilik alanında "Sarı Gazeteçilik" denen pratigin "Altın Çağ" denen dönemde de var olması gibi, bilişsel kusurlar daha önce de vardı; ancak idealize edilmiş temsiller bu bilişsel süreçlerin - "kusur" denmesi dahi akıldan yana bir tür yanlışlık gösterir. Öneminin baskılanmasına yol açmaktadır. Değişen en temel nokta; insanların aklından uzaklaşması değil, duyguların ve diğer kısa yolların önenminin kabul edilmesi olabilir. Siyasal tercihler başta olmak üzere "akıl"ci bulunmayan tercihlerin ifade edilme olanakları, görünürlüğün de üzerinde düşündürmesi gereken bir nokta olarak belirtilebilir.

İnsan psikolojisinin Hakikat Sonrası durumun tartışmasında oynadığı rol sadecə bilişsel süreçler aracılığıyla değildir. İnsanların neyi doğru, neyi yanlış olarak kabul ettiğini de bir dizi psikolojik ve sosyal psikolojik faktörden etkilenmektedir. McDermott (2019), insanların gerçek / gerçek dışı ayrimı yaparken kullandıkları bazı kriterlere dikkatimizi çekmektedir. Bu

kriterlerin birincisi uyundur (*compatibility*). İnsanlar yeni karşılaştıkları bilgilerin daha önce bildikleriyle, dünya görüşüleriyle ve en önemlisi sahip oldukları kimliklerle uyumlu olmasından isterler. Bu öncüllerle uyumsuz olan bilgi büyük olasılıkla yanlış olarak tasnif edilecektir. İkinci strada tutarlılık (*coherence*) gelmektedir. Yeni bilgiler kendi içinde tutarlı ve "həqəqidə" olmak zorundadır. Basit öykülerin tutarlı olmasının daha kolay olduğu açıktır. Kaynak (*credibility*) yeni bir bilginin doğru kabul edilebilmesi için olmazsa olmazdır. İnsanlar beğenmedikleri kaynaklardan gelen bilgileri yanlış olarak tasnif etme eğilimine sahiptir, "ad hominem" adı verilen bilisel yanılığa da bununla ilgilidir. Uzlaş (consensus) etrafatiklerin bu bilgiyi ne kadar fazla kabul ettikleriyle ilişkilidir. İnsanlar yakın çevrelerinin doğru kabul ettiği fikirleri kabul etmeye daha fazla eğilimlidir. Destek (*support*) ise yeni bilginin başka bilgiler tarafından ne kadar destek gördüğünü gösterir, daha fazla destek alan fikirler daha fazla oranda doğru kabul edilmektedir (219). McDermott'ın (2019) verdiği bu şema Hakkıkat Sonrası tartışmalarında mutlaka göz önünde tutulması gereken bazı faktörleri ön plana çıkarmaktadır. Bunlardan birincisi kimlik / sosyal kimliktir. İnsanların kendi gruplarıyla ilişkilerinin ortaya koyması Sosyal Kimlik Teorisi (Tajfel, 1978; Tajfel ve Turner, 1979) bireylerin kendilerini bir grubu aradıklarını, diğer bireyleri "biz" ya da "onlar" olarak tasnif ettiklerini, tasnif etme sürecini kendi grubunu "biz" daha üstün, diğer grupları "öteki" olarak görme eğiliminin takip ettigi önne sürülmektedir. Bu süreçin sonucunda bireyler kendi gruplarından olanları üstün göreceker ve kayıracaklardır. Bizim tartışmamız çerçevesinde, gergenin "kimin gerçeği" olduğu değerlendirmeyi doğrudan etkileyecektir, doğal olarak "bizim gerçeğimiz" "ötekisinin gerçeğinden" daha üstün olacaktır. Kimliklerin Hakkıkat Sonrası tartışmasında önemli bir rol oynadığını kabul etmemiz, neden siyassal (duygusal) kutuplaşmanın kenarındaki partizan gözüklerle değerlendirme yapmaktadır. Bireyler bilimsel gerçeklikleri yargılarken dahi partizan gözüklerle değerlendirmeye yatkınlardır, özellikle karışık konularda konunun hangi parti tarafından tartışıldığı kanaatlerin oluşma biçimini etkilemektedir (Yengar ve Massey, 2019; Newton, 2017).

Kısa ve basit anlatıların daha etkili ve daha "gerçek" olarak algılanması da son dönemdeki bazı tartışmaları aydınlatacaktır. ABD Başkanı Trump'ın gerek seçim kampanyasında gereksiz de başkanlığı döneminde politika önerilerinin örneğin Meksika-ABD sınırına duvar örmeğe kamuoyuna kabul görmesinin bir tür "aydınlanmamışlık" sonucu olduğu öne sürülmektedir. Oysa önde gelen bilisel bilimci cildlerden Lakoff, bu tür anlatıların neden daha ikna edici olduğuunu açıklamaktadır. Lakoff'a göre dil, dünyayı nasıl algıladığımızı belirler bunu da metaforlar kullanarak yapar. Özellikle de ABD'de egemen olan temel metaforlar aileyle, evin idaresiyle

ilişkilidir. Lakoff'a göre Trump da bunu birek insanların düşüncelerini "manipule" etmektedir. Basit nedensellik içeren anlatılar daha ikna edici gözükecektir (Lakoff, 2016). Keza Trump, Twitter i da kısa anlatılar oluşturmak için stratejik olarak kullanmaktadır (Lakoff ve Duran, 2018). 12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen ve Muhabazakâr Parti'nin zaferiyle sonuçlanan seçimlerde basit "Brexit" anlatısının İçi Parti'sinin detaylı manifesto suna kıyasla daha etkileyici olduğu öne sürülmüştür (Landler, 2019).

Bireylerin bir bilgiyi doğru olarak nitelendirirken o konuda çevrelerinde uzlaşma olup olmadığı bilmelerini da düşünülmeli gereken bir olsudur. Liberal demokrasinin her türlü bilgi kaynağına serbestçe erişen birey anlayışının durumu tam yansımadığını demokrasiyi ele alırken de tartışacağız. Bu noktada "Yankı Odası" kavramını hatırlamamız gerekmektedir. Son dönemde yapılan çalışmalar bireylerin kendi düşünürcülerine benzer insanların gösterecekleri paylaşıklarını göstermektedir. Yankı Odası'nda yaşayan insanlar, öncelerine gelen bilgilerin ne kadar konsensus ile benimsendigini yargılarken sağlıklı bir değerlendirmeden çok uzaktırlar. Kendi çevrelerinin kabul ettiği görüşleri daha hızla kabul edecek ve ayrik görüşleri daha kolay reddedecektir (Sunstein, 2001; Uyan-Semerci vd., 2017; Erdoğan ve Uyan-Semerci, 2018). Sosyal medyanın yükselişi insanların daha kalın duvarları ayırmış ve Yankı Odası etkisini güçlendirmiştir (Flaxman vd., 2016; Wollebaek, 2019).

Dolayısıyla, Hakkıkat Sonrası durumun insanın aklını kaybedip duygularıyla hareket etmeye başladığını, dolayısıyla modernizmin akl'a kazandırıcılarının tophân bir kaybı olarak tanımlamak; aslında insanın doğası ve kararları nasılsı olduğu konusunda Aydınlama Çağı'nın yaratığı sanrınmı gerçek olduğu inancına sıkı sıkıya bağlamak anlamına gelmektedir. Hakkıkat Sonrası, insanların duygularına kapıldıkları ve "yarlılış" kararlar alındıktan bir zamanandan çok; duyguların karar verme sürecindeki rolleri konusundaki "Ortodoks" varsayımlı sarsıldıgı ve duygulara yeniden yer açıldığı bir zaman olarak adlandırılabilir.

Bilim Karşılığı

Yukarıda ele alınan Hakkıkat Sonrası tamında "nesnel hakikatlardan" var olduğunu, gerçeklik iddiası en çok bilimsel alanda kendini gösterir. Bu nedenle de Hakkıkat Sonrası döneme dair tartışmaların en temel noktalardan biri bilim karşıtlığıdır (Lewandowsky vd. 2013). Bilimsel bulguların gerçekliğinin tartışılmıyor olmasının bilim inkârçığına kadar uzanan bir yoluñ aşılması kolaylaştırıldı söylenemektedir. McIntyre (2019) bilim inkârçığını "yönteminin taşıdığı itibar sebebiyle söyleşenlerin artık

konunun uzmanı olmamasına rağmen bir şekilde bu sonuçlara katılmayan pek çok insan tarafından açıkça sorgulanır” olması seklinde tanımlamaktadır (38). Bir başka deyişle, bilim insanların bilimsel olarak ürettikleri bilgi, sıradan insanların yadsınamaktadır. McIntyre bilim inkârcılığının, bilimsel araştırmaların sonuçlarının kendi “ideolojik” bakış açıları ya da çıkışlarla rıma uymadığını düşüneler tarafından kötüye kullanıldığı inancındadır. Bu duruma örnek olarak da sigara lobisilerinin sigara kullanımıyla kanser arasındaki ilişkiye gösteren bilimsel bulguların itibarımlı sarsmak için harcadıkları cabayı göstermektedir (39-40). Bu bakış açısından bilimsel gerçeklerin inkârından çıkar sağlayanların Hakikat Sonrası dönemin sunduğu olanaklardan istifade etmeleri şairîteri değildir.

Günümüzde, özellikle de ABD'deki kamuusal tartışmalarda, Hakikat Sonrası kavramının bilim inkârcılığına hizmet ettiği birkaç ana konunun varlığından söz edilebilir. Bunlardan birincisi iklim değişikliği (ya da iklim krizi)dir. İklim değişikliği, iklim bilimci Michael Mann'ın sözcüsüyle “bilim savaşlarının” elle tutulur bir şekilde gözlemlendiği bir alanı oluşturmaktadır. Mann'ın göre Sanayi Devrimi sonrasında artan fosil bazlı yakıt kullanımı atmosferde karbondioksit yoğunluğunun artmasına ve bunun sonucunda da Küresel ısının yükseltmesine yol açmıştır. Kerdisinin de yazarları arasında bulunduğu 2001 tarihli Hükümetlerarası İklim Paneli raporuna atıfta bulunan Mann, herhangi bir müdahalede bulunulmazsa 2100'de ortalamalı sıcaklıkların beş santigrat derece artacağı savındadır (Mann ve Toles, 2016, 16). Mann, bilimsel gerçeklerin bu kadar açık olmasına karşın farklı kampplardaki siyasetçilerin ortak politikalarda buluşamamasını, “İklim Bilimi Savasları” kavramıyla açıklamaktadır. Mann'a göre iklim krizi konusunda geliştirilecek ortak politikalarn kendi çıkışlarını zedeleyeceğini fark eden fosil yakıt üreticileri, tipki tüttür üreticilerinin yaptığı gibi iklim bilimi bulgularını itibarsızlaştrmaya yöneliklerdir. Mann, ABD Senatosu'ndaki bazı senatörleri, Fox News televizyon kanalını ve sosyal medyayı bu itibarsızlaşma çabasının araçları olarak nitelendirmiştir (68-75).

Tipki Mann gibi, McIntyre da iklim değişikliğinin bilimsel bir gerçek olduğunu emindir. Buna kanıt olarak da bilim insanların bu konuda vardıkları uzlaşıyı göstermektedir: 2004 yılında yapılan bir meta analizi, 928 bilimsel makale arasında bir tanesinin bile “insan kaynaklı iklim değişikliğinin gerçek olduğunu karşı olmadığını” ortaya çikarmıştır. 2012'deki başka bir analize yaksişlik 14 bin makededen sadece birinde birinin iklim değişikliği kavramına karşı olduğunu göstermiştir. 2013'te yapılan bir çalışmada 4000 makalenin yüzde 97'sinin iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğu konusunda hem fikir olduğunu vurgulamaktadır. Bütün bu rakamlar, bilim insanların iklim değişikliği konusunda görüş birliği taşı-

dığını göstermektedir (47). Oysa, yapılan bir kamuoyu yoklaması ABD vatandaşlarının sadece yüzde 27'si “iklim değişikliğinin en büyük sebebinin insan davranışlığı olduğu konusunda neredeyse bütün bilim insanların bu konuda hemfikir olduğunu” görüşünü kabul ettiğini göstermektedir (47). Son dönemde iklim değişikliğinin bir tehdit olduğu konusundaki görüş birliği artmış olsa da bu değişiklikten insanların sorumluluğu görüşünde olanların oranı sadece yüzde 44'e yükselmiştir (Milman, 2019). Bütün iletişim çabalarna karşın vatandaşların bu görüşü kabullenmeye zorlanması, fosil yakıt lobisini bir başarısı olarak görürmektedir, Hakikat Sonrası ortamda bu başarıya katkıda bulunmaktadır (Mann, 2016; McIntyre, 2018).

Hakikat Sonrası’nın bilim inkârcılığına yol açmasına örnek olarak gösterilen bir dizi vaka arasında evrim kuramı tartışması da bulunmaktadır. Her ne kadar evrim kuramı konusunda da bilim insanların arasında bir ulaşma bulunsa da örtüğün ABD'de yetişkinlerin dörtte biri insanların ezelden beri şu anda bulundukları biçimde var oldukları kanısındadır, bu oran Cumhuriyetçi Parti'nin geleneksel destekleyici olan beyaz Protestanlar arasında yüzde 40'a ulaşmaktadır (Masci, 2019). Araştırmacılara göre kamuoyunda bu konudaki kurılmadan yararlanan siyasetçilerin de desteğiyle evrim kuramının okul müfredatlarından çıkarılması ya da yararlılık kuram ile birlikle ve belki de eş ağırlıkta yer almazı konusunda adımlar atılmaktadır. Türkiye'nin ismi de evrim kuramını eğitim müfredatından çıkaran, dolayısıyla bir nevi “bilim inkârcılığı” yapan ülkeler arasında bulunmaktadır (Nature, 2018).

Bilim inkârcılığı konusunda giündemimizi ısgal eden ve günlük pratiklerde evrim kuramı reddinden çok daha fazla etkileyen diğer konular arasında aşırı karışılık da yer almaktadır. Aşılanın salgın hastalklarla savaşta gösterdikleri başarı konusunda bilim insanların uzlaşmış olmasına karşılık karışılında küresel ölçekte bir artış gözlemlenmektedir. Küresel ilaç şirketi Wellcome tarafından yürütülen bir araştırma şüphe taşımaktadır, bu oranın yüzde 14'ü aşıkların etkisi hakkında şüphe taşımaktadır, bu oranın yüzde 34'ü e kadar yükselmektedir (Vaccineconfidence, 2016). Başka kaynaklara göre çocukların aşısızlıkların oramı artmaktadır, örneğin Fransa'da yüzde 34'e kadar yükselmektedir (Roberts, 2019 & Davis, 2019).²

İklim değişikliği, evrim kuram ya da aşıkların faydası konusunda bilim insanların üzerinde uzlaştıkları gerçekleri reddetmemen, başka bir deyişle bilim inkârcılığının sebebi nedir ve Hakikat Sonrası'nın bu konudaki rolü ne kadar önemlidir? Bu konuda ilk akla gelen yanıt olan bilgisizlik savını bilim karışılığının azından kolaylaştırıldığı savına iyi bir örnek sunmaktadır (Say, 2019).

² Türkiye'de yakın dönemde yaşanan aşırı karışılık tartışması, Hakikat Sonrası durumun bilim karışılığının azından kolaylaştırıldığı savına iyi bir örnek sunmaktadır (Say, 2019).

bir kenara bırakmak gereklidir, çünkü daha yüksek eğitim ya da sosyoekonomik statüye sahip bireylerin de bu herkesin uzlaştığı "gerçekleri" reddetmeleri görülmektedir (Public Face of Science Initiative 2018, Hornsey vd., 2016, Washburn ve Skitka, 2017). Bu konu üzerinde düşünün bilim insanları, bilimsel bulguları sıradan insanların daha iyi iletişimini ve "laboratuvar sınıfı" getirecek bilimsel eğitimin niteliğini artırmak gerektiğini öne sürmektedir. Bazi çalışmalar bilim inkârçalarının daha çok muhafazakârlar arasında görüldüğünden yola çıkarak dünya görüşleri, ideoloji ya da kişilik özelliklerinden yola çıkarak bu tutumları açıklamaktadır (Hornsey vd., 2016). Başka bazı çalışmalarla özellikle ABD'de siyasal kutuplaşmanın artmasını ve insanların kendi medyaalarını oluşturbildikleri ortamların -Yankı Odaları- gelişmesini bu tür tutumların daha kolay yaşayılmasını sağladığını göstermektedir. Bu bakış açısından da sorunun çözümü siyasal alanın gevşemesi, kutuplaşmanın azalması ve bu konuların siyasallaşmaktan çekmasından geçmektedir (Corner vd. 2012, Wolsko vd., 2016, Lewandosky vd., 2017).

Hakikat Sonrası açısından bilim inkârçılığının önemli bir olgudan, "uzmanlığın çöküşünden" geçtiğini de söyleyebiliriz. Hakikat ötesi kavramının bilim inkârçılığın olduğunu öne sürenler, bilime ve bilimsel süreçlerin önemine inanmaktadır, McIntyre'in kelimeleriyle bilim insanların ortaya attıkları teoriler "peki çok bağımsız değerlendirme gerekmete", "tekrar tekrar sinanmakta", "siki ampirik olgu kontrollerine tabii olmalıdır" (38). Bahsedilen bilimsel süreç, gerçekte laboratuvarlarda ya da sahada uygulanan bilimsel pratiklerden çok, ideal bir tip olarak geliştirilen bir bilim tanımına uymaktadır. Özellikle Karl Popper'in (1952) geliştirmiş olduğu "hipotetik tümdengelimsel yöntem" bu idealize edilmiş bilim faaliyetini temel oluşturmaktadır ve bilim insanların faaliyetleri konusunda "nasıl olduğunu" değil nasıl olması gerektiğine dair bir çerçeveye çizmektedir. Öte yandan bilim insanların bilimsel etkinlikleri bu idealize edilen ortamdan çok farklı bir ortamda gerçekleşmektedir.

Öncelikle bilim insanların bilimsel faaliyetleri yaşadıkları toplumdan bağımsız olarak değil, o toplumun içerisinde, toplum tarafından biçimlenmiş ve toplum ile ilişkili bir biçimde gerçekleştirirler. Kuhn (1970) *Bilimsel Devrimlerin Yapısı* kitabında "normal bilim" olarak tanımlanan faaliyetlerin nasıl tarihsel koşulların içerisinde gerçekleştirildiğini anlatır. Dönemin ruhu, teknolojik atayıpı ve daha önemlisi egemen paragmanın çizdiği çerçeveye bilim insanların faaliyetini tanımlar. Egemen paradigmalar, herhangi bir krizle karşılaşmadıkları sürece yenilikleri bastırır ve dünyaya dair kendi çözümlerini yeniden üretirler. Bir paragma, ancak yanıtlayamadığı sorunlarla karşılaşlığında zayıflar, bu ana kadar bilim insanların kendisine "eve"

çekmeye devam eder. Hatta, paradigmaların yanıklarını kabul etmeye son derece dienligi olduğu da düşünülebilir.

Jagtenberg (1983), "Bilimin Sosyal İngası" adlı eserinde, normal bilimin nasıl toplum tarafından inşa edildiğini göstererek, Kuhn'ın tarifu dahil ettiğinin anlatıya toplumu da katar. Jagtenberg'e göre bilim dinamik bir biçimde ilerler ve bireyler içinde bulundukları toplumsallıklar içerisinde hem yöntemsel hem de kuramsal tercihlerini yaparlar. Araştırma sürecini belirleyen teknik ya da kuramsal zorunlulukların yarın sira araştırma çabasını mesulastırılmış gereksinimidir, bu da toplumsal olanı laboratuvarın içe-risine alır. Latour (1987), bilimsel bilginin inşasında önemli bir rol oynayan yayın sürecine odaklanarak, akademik yaynlarda var olan bilginin nasıl yeniden üretil diligini göstermektedir. Keza, laboratuvarında bilime odaklılaşmış bilim insanların bilgi üretme süreçleri de bu çalışmada detaylı sergilennmiş ve ideal modelden çok daha uzakta olduğu vurgulanmıştır. Burada yakın dönemin bilim felsefesine katkısı vurgulanması gereken bir başka filozof da Foucault'dur. Foucault, bilim ve güç arasındaki ilişkili tartışlığı çalışmalarında bilimsel nesnelliğin imkânsızlığını vurgulamış ve bilim insanının ideoloji ve güçle sorunlu ilişkisini tartışmıştır. Foucault'un bacısından ideoloji egemen sınıfın hakimiyetini pekiştirmek için bir araçtır, dolayısıyla ideolojiden beslenen bilgi de egemen sınıfa hizmet edecektir. Bilim insanı içinde bulunduğu çağın ruhundan (doxa) beslenerek bilgisini inşa edecektir. Daha sonrasında postmodernizmin doğusunda kritik rol oynayacak bu çalışmalar ve düşüncülere başka örnekler vermek mümkündür ancak insan gerçek arayışının odağına koymaları açısından benzersiz bir katkıları olduğunu söyleyebiliniz (Foucault, 2000; Hall, 2001).

Eğer bilimsel bilgi, daha önce bahsettiğimiz kadar "güvenilir", "nesnel" ve "değerden bağımsız" değilse; bilim insanların soruları, araçları, bulguları, sonuçları ve daha önemli kendi tarihini, ideolojinin ve çkarlardan bu kadar etkilenemeyip, bilim insanların söyledikleri her şeyi bilimsel olarak kabul etmek ne kadar doğru olabilir? Kakutani (2018) *Hakkatın Ölümü* başlıklı kitabında postmodernizmin ideolojisi her şeyi plana getirmesini eleştirirken, bilim insanının ne söylediğinin değil kim olduğunu vurgulamasını sorunlu olarak görmektedir, oysa "Atmosferik karbondioksit [CO_2] değeri Somalili bir kadın öncesi de Arjantirli bir adam olğe de aynındır" (Otto, alıntılayan Kakutani, 44). Kakutani'ye göre doğru olmadığı açıka bilinen bazı görüşleri savunanlar da argümanlarını postmodernistlerin yöntemlerine dayandırırlar (44) ve örnek olarak da holokost inkârıcılarının gösterir. Keza McIntyre (2018) açıkça "Hakikat Sonrasına Postmodernizm mi Yol Açı?" diye açıkça sormaktadır ve basitle "eve" yanıtını vermektedir. Postmodernizmin tek bir gerçek olmadığını dair

argümanları; evrim kuramını, iklim değişikliğini ve benzeri bilimsel kazanımların hepsini sorgulayan bir "sağ postmodernizmin" doğusuna yol açmıştır (121).

Burada üzerinde durmamız gereken sorun, bilim insanların görünürlüğünü kurtarmakla kastedilmesidir. Esas sorunumuz, bilimsel olarak sunulan bilginin ne kadar bilimsel olduğundan emin olmamız gereksinimidir. Birimin, bilimsel yöntem aracılıyla belki de evrimsel bir biçimde içindeki ayrik otalarını ayıklayabileme kapasitesine sahip olduğunu kabul edebiliriz. Ama bu ayıklamanın her zaman yapılmayıp olabileceğini, bahsi geçen güç ve ideooloji ilişkisinden etkilenebileceğini ve en önemisi bilim insanların tek başına bilimin kendisini oluşturmadığını da bilmemiz gerekmektedir. Ayrica günümüz dünyasında bilim insanları birçok alanda medya kanalları ile "bilimsel" bilgeyi "uzman" görüşü olarak aktarmaktadır (Berling ve Bueger, 2017). Bu performansın bilimsel bilgiye erişimi kolaylaştırmazının yanı sıra tür etkileri olduğu önelmi bir araştırma sorusudur.

Burada gerçeklik karşısında "normal bilimler" kadar sert testlerden geçmeyen sosyal bilimler ne yazık ki evrim kuramı ya da iklim değişikliği kadar "güçlü" bulgulara sahip değildir. Sosyal bilimin de diğer bilimler gibi dünyayı nesnel olarak anlayabileceğii iddiasını taşıyan "pozitivizm" dönemini tarih kitaplarında yerini almışken, sosyal bilimin ve sosyal bilim yapanların, sırt "bilim yaptıkları" için eleştirden muaf olmaları düşünülemez, özellikle de sosyal bilim yapan bilim insanların güç ve ideolojide ilişkilerinden daha fazla etkilenmiş olma olasılıkları da göz önünde tutulduğunda. Koloroyal tarık yazımına eleştirel bir bakışla gelişen madun tarihi çalışmaları örneğinin de gösterdiği gibi gücü elinde bulunduranın anlatısı üzerinden "aklin", "bilimsel" in ıngasının ele alınması alana önemli katkı sunmuştur (Chakrabarty 1995). Tam da bu sebeple hakikat sonrası dönemde uzmanlığın ölümü, bilimsel gerçekliğin tartışılması konuları ele alındığında, sıradan insanlara bilim insanların bulgularını sorgulama yetkisi vermesinin zararları vurgulanurken, bilimin birçok alanında bu yetkinin katkı sağlayabileceğini söylemekte yarar bulunmaktadır.

Demokrasi Karşılığı

Hakikat Sonrası döneme ait tartışmalarnın son olarak ele alacağımız en önemli eksenlerinden birini demokrasiye zarar verdiği argümanıdır. Hakikat Sonrası, yalan-siyaseti gibi başlıklar taşıyan yamurların başlangıç noktasını, Hakikat Sonrası dönemin siyasetçilerin eine orantısız bir güç verdiği varsayımlı oluşturmaktadır. Kakutani (2018) kitabınum baslangıç sayfalarında hakikate saldimının başta Trump olmak üzere Marine Le Pen,

Geert Wilders ve Matteo Salvini gibi aşırı görüşlere sahip liderlerin iktidara gelmesini kolaylaştırdığını söylemektedir (24). McIntyre (2018), Brexit ve ABD -2016 seçimlerini "gerçeklerin üstünün örtülünesi, akıl yürütmenin yaslandığı kanıt dayalı ölçütlerin bertaraf edilmesi ve göz göre yalan söylemesi" gibi "dehşet verici" olayların damga vurduğu seçimler olarak tanımlamaktadır (24). Fuller (2018), Brexit oyamasını "uzman karşıtları ve uzmanlar" arasında bir savaş olarak tanımlamakta ve Brexit oyamasındaki tartışmaların Birleşik Krallık parlamentter sistemin yaşayabilmesinin önündeki en büyük engel olarak görmektedir (20).

Bütün bu itirazların altında sıradan vatandaşların Brexit ve benzeri konuları kararlarının yeterli olmayacağı varsayımlı yatomaktadır. Nasıl Hakkikat Sonrası, iklim değişikliği ve benzeri konularda sıradan vatandaşların görüşlerini, bilim insanların görüşlerine denk kıldıysa; Brexit ve benzeri referandumlar da Avrupa Birliği'ne üyelikten çektiğimiz ekonomik sonuçları gibi karmaşık meseleleri profesyonel teknokratlara ve onların yönledirdiği siyasetçiler yerine sıradan insana sormamın sakıncalarını göstermemektedir. Bu benzetmeye şu şekilde ilerletebiliriz, ABD özeline "Okullarda evrim kuramı okutulsun mu?" ya da "İnsanlar çocuklarını aşırıaptırmama hakkına sahip olsun mu?" konulu yapılacak referandumları multimediaları yaratmışlardır/aklı tasarımcılar ve aşırı karıştıran kazanır (Fuller, 2018, 18).

Hakikat Sonrası durumun demokrasiye zarar verdiği görüşüne sahip olanların başlıca iddiaları politikanın bu şekilde yapılmasının yalancı siyasetçileri mesrulaştırmaçağı ve hatta seçimlerine yalan söylememeyi tercih eden siyasetçiler karşısında daha avantajlı hâle getireceği iddiasıdır. Eğer bütün argümanlar eşit derecede doğrusa, herkesin kendi gerçeği bulunuysorsa, o zaman gerçek değil, alternatif gerçek bulunacaktır ve siyasetçi kendi gerçeğini kendi seçmenine "satabilecektir".

Kakutani (2018), kitabın yazıldığı tarihe kadar Trump'ın içinde ortalamaya 5,9 yalan söylediği ve seçmenlerinin de bu yalanların büyük kısmına inandığını öne sürmektedir (15). McIntyre (2018), sadece Trump'ın değil, bütün Cumhuriyetçi Parti liderlerinin sakınmadan yalan söylediği inancındadır (22-29). Alpay (2017) da Trump ve ekibinin gerçekler kendi lehine çarpıtmakta herhangi bir engel görmedidine sayısız örnek vermektedir (73-76). Yalan siyaseti sadece ABD ile sınırlı kalmamaktadır, Brexit Referandumu'nda çıkış kampanyasını yönetenlerin ve Birleşik Krallık'ta başkanlık mevkiiine gelmeyi başarın Boris Johnson'ın da gerçekliği tartışılan bilgileri ya da alternatif gerçeklerin sırf etmekle borkör olduğu görülmektedir (Rose, 2017).³

³ Boris Johnson'ın söylediği "alternatif gerçekler" derleyen bir web sitesi için <https://boris-johnson-lies.com/>

Pekiyi, siyasetçileri bu kadar kolay yalan söylemeye cesaretlendiren nedir? Bu konuda hemen hemen bir görüş birligine varılmış durumdadır. Daha önce de bahsettiğimiz üzere postmodernizm her bir bireyin kendi gerçekliğinin üstünlüğünü savunabilmesini sağlayacak bir görelilik ortamı sağlamış durumda. Modernizmin üstten bakan, herkes için ortak iymen olabilecegi savı, yerini "kimin doğrusu, kimin gerçeği, kimin kararı?" sorusuna bırakmış. İkinci olarak uzmanların ve uzmanlığın saygınlığını yitirmesi de bilgi hiyerarşisinin çökmesi anlamına gelirken, herkesin bilgisi -neredeysse edinilme biçiminden bağımsız olarak- eşit kabul edilmektedir. Ama belki de en önemlisi, siyasetçilerin yalanlarını yüzlerine vurup utançlılığına sağlayacak bir bağımsız medyanın kalmaması ve medyanın taraflı giresmesi, her siyasetçinin kendi yalanına yeterince destekçi sağlamaşının önünü açmaktadır. Ayrıca yalanın ortaya çıktıığı durumlarda bile "herkesin yalan söylediğii" bir ortamda, yalan söylemenin bedelini ödeyecek bir dumur giderek kaybolmaktadır. Siyasette tüm kutuplaşmış taraflar "diğerinin yalanları" ni ortaya çıkarırsa da bu desifre kendi tarafına ulaşamamakta, ullaştığı durumda bile ekili yaratılmaktadır. Var olan parçalanan, kutuplaşmış medya ekolojisinde farklı gerçeklik arayışlarına imkân verdiği de belirtilmektedir (Waisbord 2018a; 2018c).

Medyanın, Hakikat Sonrası ortamındaki rolünü biraz daha detaylı tartışmakta yarar bulunmaktadır. McIntyre (2019), geleneksel medyanın düşüşünün Hakikat Sonrası ortamın gelişmesine önemli bir katkıda bulunduğuunu öne sürmektedir. ABD özellikle her eve ortalama iki gazetenin düştüğü, televizyon kanallarının haberlere çok yer vermesi de en güvenilir haber kaynağı olduğu "Altın Yıllar" (1950-1960), 1970'lerin sonunda haber转りemesi ve en önemlisi CNN, Fox News ve MSNBC gibi sadecə haber yayını yapan kanalların doğmasıyla sona ermiştir. Böylelikle tarafsız habercilik dönemi sona ermiş, "yanyan haberin" kârlılığ medyanın partizanlaşmasıyla sonuçlanmıştır. "Dengeli" kavramı, tarafsızlık ve nesneliğin yerini almış ve görüşlerden biri yalan da olsa her iki görüşe eşit yer vermek gibi bir tutuma dönüştürüstür. Böylelikle, yalanlar da -hele kanalın takipçilerinin hoşuna gidiyorsa- gerçekler kadar televizyonda yer alabilemiştir (70-87).

Hakikat Sonrası'nın yaygınlaşmasında sosyal medyanın da önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. İnternetin doğusu ve yaygınlaşması ilk başta insanların farklı haber kanallarına erişimini kolaylaştırmış olsa da. Yapılan anket çalışmalarları internetin insanların başlıca haber kaynağı haline geldiğini göstermektedir. ABD'de yetişkinlerin yüzde 67'si günlük haberleri almak için interneti kullandıkları görülmektedir, diğer ülkelerde de bu orana yaklaşılmaktadır (Mitchell vd., 2018). Buna karşılık gazeteler ve televizyon kanalları haber kaynağı olma nitelğini kaybetmiştir. İnsanların internet-

ten haber almaları daha çeşitli haberlere ulaştıklarını göstermemektedir. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlarının uyuladıkları filtreler ve bireylerin kendi görüşlerine uygun haber kaynaklarını takip etmeyi tercih etmeleri -yankı odaları- haber alma ortamının daha fazla kutuplaştığını göstermektedir (Flaxman vd. 2016, Boxell vd., 2017).

Internet, kendisinin haber kaynağını olarak yaygınlaşmasından yararlanmak isteyenler için de önemli fırsatlar sunmaktadır. Sosyal medyada "infodal" ve "kargası" yaratmak, yanlış bilgiyi yaymak isteyen "troller" ve yanlış bilgileri sosyal ağarda hızla yaymak üzere programlanmış "botlar" bu haber kaynağını hızla kirletmektedir. Bazi kaynaklara göre Twitter'da kullanılan yüzde 9-15'i "botlar" içen, Facebook platformunda 60 milyon "bot" bulunduğu söylemektedir. Aynı kaynağı göre 2016 seçimlerinde toplam seçimlerde ilgili tweetlerin yüzde 20'si "bot" kaynakıdır. Bu etkinliklerin yalan haberlerin ve yanlış bilgilerin sosyal ağlarda yayılması sağlayarak seçimlerin tercihlerini doğrudan etkilediği ve ABD seçimleri özelinde Rusya gibi "diş" mihrakların seçime müddahale ettikleri düşünülmektedir (Yengar ve Massey, 2019).

Yalan haberler ve bilgiler hızla yayılırken, bu durumun engellenmemesinin en önemli sebeplerinden birinin geleneksel medyanın kontrol mekanizmaları olduğu düşünülmektedir. Dördüncü Güç olarak bilinen medya, siyaseti ve siyasetçileri kontrol etme ve onları doğru davranışınaya ya da az yalan söylemeye zorlayan roluñu kaybetmese benzemektedir. Ve hatta magazin gazeteçiliği siyasi çatışmalarda taraf olarak yalanın yayılmasına daha da katkıda bulunmaktadır. Gazeteçiliğin "Altın Çağ" denen döneminde konulan editöryal standartların artık olmaması, yalan haberin cazibesini artırmakta ve yaygınlamasını kolaylaştırmaktadır (Gutsche, 2019).

Bu noktada hatırlatılmış gereken önenin tipki daha önce tartıştığımız "Altın Çağ" denen döneminin kolaylaşmasını kolaylaştırmaktadır (Gutsche, 2019). Bilim insanlarının çalışma biçimleri gibi gerçekten uzak "ideal" bir tasvir olduğu kadar. Özellikle 1940-1980 arasında gazetelerin ve tabii ki televizyonun haberçilik standartları "doğruluk", "adililik", "yerindelik", "denge" ve "tarafsızlık (truthfulness, fairness, accuracy, balance and neutrality) olarak tanımlanmış bu standartlara uyulabilecek olan "altın" standartlar olduğunu az sayıda yayın tarafından tutulmuştur. Ancak bu standartların az sayıda yayın tarafından uygulanması için çaba harcanmıştır. Pulpitler tarzı "Sarı Gazeteçilik" pratiplerinden etkilendiği de kabul edilmektedir. 20. yüzyıl başında Amerikan basının temel özelliğinin "Sarı Gazeteçilik" cinayet ve felaket haberlerinden beslenen, sahte resimler ve röportajlarla haberleri zenginleştiren sansasyonel bir gazetecilik tarzı olarak bilinmektedir ve Amerikan-İspanyol Savaşı'nın tetiklemesine kadar

uzanacak bir etik dışı pratiklere imza atmıştır (McKerns, 1976). "Altın Standartlar" kamuoyundan ziyade sahiplerinin ve yayincıların çıkarlarına hizmet eden bu tür bir gazeteciliğin önüne geçmek için geliştirilmiştir, buna rağmen bu standartların bütünü medya kabul gördüğünü söylemek mümkün değildir, özellikle 1980'lerle "Sarı Gazetecilik" anlayışı, bu kez televizyonculukta ve daha sonra da internette kendini göstermiştir (Spencer ve Spencer, 2007; McIntyre, 2019; Tworek ve Hamilton, 2018).

Hakikat Sonrası tartışmalarında eksenlerden birini oluşturan "demokrasi karşılığı" iddiası da, tipki gazeteciliğin "Altın Standartları" gibi idealle edilmiş bir demokrasi tanımına dayanmaktadır, bu tamam bütüyük ölçüde Batı merkezli liberal demokrasi kavramılaştırmayıla ilişkilidir. Bu kavramsallaşmadı demokratik bir yönetimde vatandaşlar özgür iradeleleriyle verdikleri oyularla kaderlerini belirlerler ve bu oyaları verirken de tamamen özgür oldukları varsayılmır. Bir demokrasiyi, otoriter bir rejimden farklı kulan en önemli noktalardan biri bireylerin kendileri için iyi olanı sahip oldukları bilgi işığında değerlendireerek tercihte bulunmalarıdır. Otoriter bir rejimde, halkın için doğru olan tek seyi, tek bir kişi bilir ve ona göre karar verir (Przeworski, 2003, 266). İyi bir demokrasi, bireylerin var olan bilgilere eşit bir şekilde erişebildikleri ve değerleriyle müzakere ederek kanaatlerini oluşturdukları, kanaatleri oyulara dönüştürdükleri bir akış öngöriür. Adil bir şekilde gerçekleştirilecek bir secimde oyalar, politikaları, politikalar da vatandaşların kaderlerini belirler. Oysa Dahl başta olmak üzere sosyal bilimlerde var olan demokratik rejimlerin ne derece demokrasi olduğu tartışılmıştır (1956). Dahl, mevcut durumun demokrasi idealine olan mesafesi sebebi ile "poliarsi" kavramının kullanılmamasını önerir (1973). Demokrasının bir ideal olduğunu söyleyen Dahl, tüm grupların eşit temsili de dahil olmak üzere sorunları ve kısıtlıkları var olan "demokratik" rejimleri ele almıştır (Dahl 1989; 2008).

En iyi isleyen demokrasilerde bile "demokratik eşitliğin" ne derecede gerçekleşmiş olduğu tartışımlıdır (Anderson, 1999). Özellikle modern kürselerde politik ekonominin yapısal bir özelliği olarak sosyal dislanma yasayan insanların demokrasilerde ne oranda temsil edilebildiği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır (Bohman, 2007; 269). Bohman'ın 'demokratik döngü' problemi olarak isimlendirdiği bir kısır döngü özelliği ma-đun grupların temsili açısından ele alınmıştır (2007: 268). Hakkamıyeti bir temsil var olan eşitsizliklerle mümkün olamamaktadır. Farklı çalışmalarında demokrasının özellikle temsil açısından sorunları, başarısızlığı ele almıştır. Norris'in ünlü Çalışması *Representation and the Democratic Deficit* (2011) [Temsil ve Demokrasi Açığı] çalışmasında şeffaflık ve hesap verebilirlik ek sikliği, teknokratik karar verme gibi temel demokratik kurumların işlev-

görememesini; temsil ve karar alma mekanizmalarına yansyan demokrasının usul yönlerindeki sorunları tartışır. Demokrasının temel prensipleri ile demokrasinin isleyişinde fark, demokrasının açığıdır ve meşruyetini sorgular hâle gelmiştir. Igili yazında örneklerini çoğaltabileceğimiz bir içinde zaten demokrasiaslnda gerçekleşmemiş bir idealdır.

Hakikat Sonrası dönemin siyasal alandaki en temel argümanlarından biri, demokrasının populist siyasete imkân tanımazdır. Margaret Canovan, populist, yerlesik iktidara ve egemen fikir ve değerlere karşı "halk" a dönüs olarak aktarırken bunun patolojik bir siyaset formu olarak ele alınması gerektğini söyler (1999; 2002). Oakeshott'a referansla aktardığı pragmatik ve kurtarıcı olmak üzere iki karışt siyasetin arasındaki gerginliğin demokrasileri zora soktuğunu ve popülizmin de bunun sonucu olarak ortaya çıktığını belirtir. Kaltwasser (2012) demokrasi ve popülizm arasında ilişkisiyle ele alırken, popülizmin bir tehdit mi yoksa düzeltici bir mekanizma olup olmadığını tartışır. Dahl'a referansla siyasi rekabet ve kapsayıcılık boyutlarını popülizm ve demokrasi arasındaki ilişkiyi anlamak için ele alır. Popülizmin kapsayıcılığa katkı sunabileceği ama siyasi rekabete olumsuz etkisi olabileceği söyler. Inglehart ve Norris (2019), populist partilerin yükselişini iki temel redene bağlar: Artan ekonomik eşitsizlik ve kültürel terpi. Ekonomik eşitsizliğin artması prekarya ve/ya sosyal dislanma yasanlarının sistemin dışında kalması belirttilir ama aynı zamanda kültürel terpi (cultural backlash) 1970'lardan itibaren gelişen ilericî farklılıklara toleransın vurgulandığı bir perspektiften geriye dönüs/vazgeçisi belirttilir. Bu geri dönüs özellikle zaman içinde kaybeden grupların milliyetçi ve gelenekSEL değerlerin hakkını olduğu geçmiş bir "Altın Çağ" a dönüs arzulanarak da aktarılır.

Özellikle bugün popülizmin uzlaşı noktalarından biri olan elit-halk karışlığı açısından Hakikat Sonrası tartışmalarının diliinden asla popülizmin yükselişini anlamaya dair bir çabay içermekten ziyade, halka karşı güven-sizliğin tekrarlandığı, pekiştirildiği bir elit söylem ile örtüştüğü belirtilebilidir.

Sonuç

Çalışmamızın başlangıcında Fuller'in (2018) Pareto'dan esinlenerek önu-muze getirdiği, aslanlar-tilkiler çatışmasının Hakikat Sonrası tartışmalarına farklı bir bakış sağlayabileceğini umduğumuzu belirtmiştik. Bu farklı bakış, tilkilerin fısıldamalarının, gerçeklik duvarındaki çatlıklarından gelen sesler olabileceğini kabul etmek ve çatlıkları kavramaya çalışmak çabasında gö-rülecektir. Çalışmamızda, Hakikat Sonrası tartışmalarının üç ana alanda -aklı, bilim ve demokrasi- alındıklarıbicime odaklanarak bu çatlıklarını kesfet-

meye çalıştık. Tilkilerin de aslanların da avcı/elit olduğunu unutmadan bu tartışmaları ele almak; içinde yaşadığımız çağın anlamak ve bu çağın yükselen siyaseti olan popülezmin "siradan insan/halk" için ne anlamą geldiğini düşünmek için başlangıç noktası olarak düşünülmeliidir.

Söz konusu üç alanda da Hakikat Sonrası dönemin akıl, bilim ve demokrasi karşıtlığı olarak tasvir edilmektedir. Üç tasvirde de aslında hiçbir zaman var olmamış bir "ideal durum" a referansla bugünün eleştirisinin yapıldığı gösterilmeye çalışılmıştır. Bu "Hakikat Sonrası" olarak ifade edilen durumun aslında yeni olan taraflarını ele almayı da engelleyici bir biçimde "haklı" olmayan bir geçmiş kurgusuna dayandığı aktarılmıştır, bu kurgu aslanların kurgusudur.

Hakikat Sonrası dönemin insanları akıllarıyla değil, duygularıyla hizmet etmeye teşvik ettiği söylenerek, Hakikat Sonrası'nın akıl öldürüdüğü öne sürülmüştür. Oysa, akıl-duyu karışlığı ve duyguların akın ötesi olarak konumlandırılması bir modernleşme/aydınlatma tasviridir ve duyguların insanların kararlarına yön verdiği hem kadim metinlerden bilinmekte hem de modern zihin bilimi bulguları tarafından doğrulanmaktadır. Duygular olmadan akıl, karar vermekten acizdir dolayısıyla Hakikat Sonrası akılı öldürmemiş, duyguların yeniden keşfedilmesini sağlamıştır.

Özellikle iklim krizinin reddinde somutlaşan bilim karışlığı, Hakikat Sonrası çagın bir unsuru olarak sergilenmektedir. "Sıradan" insanların bilim insanlarının titiz çalışmalarını öznel kanaatlerine dayanarak reddetmektedirler, buna da Hakikat Sonrası ortam izin vermektedir. Bu tasvir, iklim krizi, evrim kuramı veya aşilar olduğunda büyük ölçüde haklılık taşımaktadır. Öte yandan, bilime toplumsal çerçeveden bir bakış bilim insanların tarif ettikleri kadar toplulandan ve güç ilişkilerinden yarlıltılmış olmadığını göstermektedir. Bilim insanı, toplumsal yapının içerisinde ve onun ürünü olarak faaliyet göstermektedir ve kayda değer oranda bir ideolojik çatışmadan izler taşımaktadır. Bu nedenle bilim insanların bütünü görüşlerinin bilimsel olarak tasnif edilip eleştiriden muaf kabul edilmesi, bizzat akın ve eleştirel bakış açısından öldürülmesi anlamına gelecektir. Bilim dogmatizmine, karşılık söylemektedir. Bağımsız gazeteciliğin ve onun "Altın Standartlarının" ölümü, sosyal medyanın gerceği ödünerek ve farklı gerçekliklerin varlığını almıştır. Böylelikle seçmenler yalana ve yalancı politikacılara yol açtıgını söylemektedir. Bağımsız gazeteciliğin ve onun "Altın Standartlarının" ölümü, sosyal medyanın gerceği ödünerek güç olma niteliğini almıştır. İnsanların "ortak iradelerini" kolaylıkla manipüle edilebilir hâle gelmiştir. İnsanların "ortak iradelerini" oy verme marifetiyle önce sandığa daha sonra da hükümete yansıtıkları yönetim biçimini olan demokrasi; Hakikat Sonrası'nın ve yalancı saldırisı

altındadır. Diğer iki konuda da olduğu gibi bu tasvir de hem demokrasinin hem de medyanın isleyişinin ideal bir tamomuna yaslanmaktadır. "Sarı Gazeteçilik" de "Altın Standartlar" kadar yaygın bir pratiktir ve medya çoğu zaman halkın değil sahiplerinin çıkarlarını takip etmektedir. Öte yandan, özellikle parlementer demokrasi ve kurumları halkın "ortak iradelerinin" en iyi yanıtma aracı olma niteliğini kaybetmiştir ve seçmenlerin kayda değer bir kismı bu tür bir demokrasiye yabancılaşmıştır, iradesinin yansımıdiği duşünmektedir. Çağımız siyasetinin hızla yükselen siyasal anlayışı popülizmin de beslenmeye olduğu bu durum; Hakikat Sonrası'nın işaret ettiği başlıca çatıklardan biridir.

Çalıştığımız amacı Hakikat Sonrası durumuna bütüncül bir hak vermek ya da bu durumu sürtünmeli edenleri alkışlamak değildir. Tilkiler de aslanlar kadar kötüçül olabilir, sonucuya yasaanan eltiler arası bir ictidár mücadeleidir. Öte yandan insanların kürekemelerinin kulaklarımıza sağır etmesine izin verirse; sağlamamış gibi gözüken gerçeklik duvarımızın çökmesiyle karşı karşıya kalabiliriz. İşte tam da bu nedenle güç sahibi avcılar arasındaki bu kavganın, madun gruplar / sıradan halk için ne anlama geldiğini anlamak ve bugüne kadar zorlukla kazanılmış olan eşitlik, adalet, çoğulculuk ve insan hakları gibi değerlerin enkazın altında kalmamasını nasıl önleyeceğimizin yollarını bulmak kelimemin tam anlamını ile ölüm-kalım mücadeleisi anlamına gelmektedir.

Kaynakça

- Apay, Yalın. (2017). *Yalanın Siyaseti*. İstanbul: Destek Yayınları.
- Anderson, Elisabeth S. (1999). "What is the Point of Equality?", *Ethic*, Vol: 109, No: 2, 287-337.
- Avlijăš, Sonja. (2016, July 7). "From Brexit to Trump: Why Mobilising Anger in a Constructive Way is Now One of the Key Challenges in Modern Politics", LSE's EUROPP Blog. Link: <https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2016/07/02/from-brexit-to-trump-why-mobilising-anger-in-a-constructive-way-is-now-one-of-the-key-challenges-in-modern-politics>.
- Berling, Trine Villumsen; Bueger, Christian. (2017). "Expertise in the Age of Post-Factual Politics: An Outline of Reflexive Strategies", *GeoForum*, Vol: 84, 332-341. DOI: 10.1016/j.geoforum.2017.05.008.
- Bohman, James. (2007) "Beyond Distributive Justice and Struggles for Recognition: Freedom, Democracy and Critical Theory", *European Journal of Political Theory*, Vol: 6, No: 3, 267-276. DOI: 10.1177/1474885107077310.
- Boxell, Levi; Gentzkow, Matthew; Shapiro, Jesse M. (2017). "Is the Internet Causing Political Polarization? Evidence from Demographics", *The National Bureau of Economic Research*, No: 23258. DOI: 10.3386/w23258.

- Canovan, Margaret. (1999). "Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy", *Political Studies*, Vol: 47, No: 1, 2-16. DOI: 10.1111/1467-9248.00184.
- _____. (2002). "Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy"? In: Mény, Yves; Surel, Yves (Eds.) *Democracies and the Populist Challenge*, 25-44. London: Palgrave Macmillan.
- Carney, James. (2016, July 5). "How Primitive Emotions May Explain Brexit", *The Conversation*. Link: <https://theconversation.com/how-primitive-emotions-may-explain-brexit-61936>.
- Chakrabarty, Dipesh. (1995). "Radical Histories and Question of Enlightenment Rationalism: Some Recent Critiques of 'Subaltern Studies'", *Economic and Political Weekly*, Vol: 30, No: 14, 751-759.
- Corner, Adam; Whitmarsh, Lorraine; Xenias, Dimitrios. (2012). "Uncertainty, Scepticism and Attitudes Towards Climate Change: Biased Assimilation and Attitude Polarisation", *Climatic Change*, Vol: 114, No: 3-4, 463-478. DOI: 10.1007/s10584-012-0424-6.
- D'Ancona, Matthew. (2017). *Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back*. London: Ebury Press.
- Dahl, Robert A. (1973). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- _____. (1989). *Democracy and its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- _____. (2008). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- _____. (1956). A Preface to Democratic Theory, Chicago: University of Chicago Press.
- Damasio, Antonio R. (1999). *Descartes'in Yanlığısı: Duygu, Akıl ve İnsan Beyni*, Çev. Bahar Atlamaz, İstanbul: Varlık Yayımları.
- Davis, Nicola. (2019, August 29). "Lives at Risk from Surge in Measles Across Europe, Experts Warn", *The Guardian*. Link: <https://www.theguardian.com/society/2019/aug/29/lives-at-risk-from-surge-in-measles-across-europe-experts-warn>.
- Erdogan, Emre; Uyan-Semerci, Pınar. (2018). *Fanusta Dyaloglar: Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları*. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Flaxman, Seth; Goel, Sharad; Rao, Justin M. (2016). "Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News Consumption". *Public Opinion Quarterly*, Vol: 80, No: 1, 298-320. DOI: 10.1093/poq/rfw006.
- Foucault, Michel. (2002). *Power (Essential Works of Foucault 1954-1984, Volume 3)* Ed. JD Faubion. Trans. R. Hurley and Others. London: Penguin Books.
- Francis, Pope. (2018, January 24). *Message of His Holiness Pope Francis For World Communications Day*. Link: http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/documents/documents/papa-francesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html.
- Fraziņš, Rachel. (2019, December 13). "Biden Calls Boris Johnson 'a Physical and Emotional Clone' of Trump", *The Hill*, Link: <https://thehill.com/homenews/campaign/474419-biden-calls-boris-johnson-a-physical-and-emotional-clone-of-trump>.

Fuller, Steve. (2018). *Post-Truth: Knowledge as a Power Game*. London: Anthem Press.

_____. (2016, December 15) "Science has Always been a Bit 'Post-Truth'" Link: <https://www.theguardian.com/science/political-science/2016/dec/15/science-has-always-been-a-bit-post-truth>.

Gutsche Jr, Robert E. (2019). "Elevating Problems of Journalistic Power in an Age of Post-Truth". *Journalism & Mass Communication Educator*, Vol: 74, No: 2, 240-248. DOI: 10.1177/1077695819846027.

Hall, Stuart. (2001). "Foucault: Power, Knowledge and Discourse", In: Wetherell, Marjaret; Taylor, Stephanie; Yates, Siemon (Eds.) *Discourse Theory and Practice: A Reader*; Taylor, Stephanie; Yates, Siemon (Eds.) *Discourse Theory and Practice: A Reader*, 72-81. The Open University Press.

Hermina, Alfred. (2016a, November 16). "Trump and Why Emotion Triumphs Over Fact when Everyone is the Media", *The Conversation*, Link: <https://theconversation.com/trump-and-why-emotion-triumphs-over-fact-when-everyone-is-the-media-68924>.

_____. (2016b). "Trump and the Triumph of Affective News when Everyone is the Media". In: Lilleker, Darren G.; Thorsen, Einar; Jackson, Daniel; Veneti, Anastasia (Eds.) *US Election Analysis 2016: Media, Voters and the Campaign: Early Reflections from Leading Academics*, 76, Poole, England: Centrie for the Study of Journalism, Culture and Community.

Hornsey, Matthew J.; Harris, Emily A; Bain, Paul G.; Fielding, Kelly S. (2016). "Meta-Analyses of the Determinants and Outcomes of Belief in Climate Change". *Nature Climate Change*, Vol: 6, 622-626. DOI: 10.1038/nclimate2943.

Iyengar, Shanto; Massey, Douglas. (2019). "Scientific Communication in a Post-Truth Society", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol: 116, No: 16, 7656-7661. DOI: 10.1073/pnas.1805868115.

Jagtenberg, Ton. (1983). "The Social Construction of Science: A Comparative Study of Goal Direction, Research Evolution and Legitimation". In: *The Social Construction of Science*, 1-11. Dordrecht: Springer.

Kahneman, Daniel. (2015). *Hızlı ve Yavaş Düşünme*, Çev. Filiz Deniztekin; Osman Ç. Deniztekin, İstanbul: Varrlık Yayımları.

Kakutani, Michiko. (2018). *Hakkıktan Ölümlü: Trump Çağında Yalancılık Sanatı*, Çev. Cesi Mizrahi, İstanbul: Doğan Kitap.

Kaltwasser, Cristóbal Rovira. (2012). "The Ambivalence of Populism: Threat and Corrective for Democracy", *Democratization*, Vol: 19, No: 2, 184-208. DOI: 10.1080/13510347.2011.572619.

Karaoğlu, Kırzan. "Post Truth Çağında Yayıncılığın Geleceği". TRT Akademi, Cilt: 3, Sayı: 6, 678-708.

Lakoff, George; Duran Gil. (2018, June 13). "Trump has Turned Words into Weapons. And He's Winning the Linguistic War", *The Guardian*, Link: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/13/how-to-report-trump-media-manipulation-language>.

- Lakoff , George. (2016, March 2). "No One Knows Why Trump Is Winning. Here's What Cognitive Science Says", *Economics*, Link: <https://economics.com/lakoff-no-one-knows-why-trump-is-winning>.
- Landler, Mark. (2019, December 13). "In Johnson Victory, Democrats and Republicans See 'Lessons for 2020'. *The New York Times*. Link: <https://www.nytimes.com/2019/12/13/world/europe/uk-election-boris-johnson-trump-2020.html>.
- Latour, Bruno. (1987). *Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society*. Cambridge: Harvard University Press.
- Lerner, Jennifer S.; Li, Yi; Valdesolo, Piercarlo; Kassam, Karim. S. (2015). "Emotion and Decision Making", *Annual Review of Psychology*, Vol: 66, 799-823. DOI: 10.1146/annurev-psych-010213-115043.
- Lewandowsky, Stephan; Ecker, Ulrich. K. H.; Cook, John. (2017). "Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the "Post-Truth" Era." *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, Vol: 6, No: 4, 353-369. DOI: 10.1016/j.jarmac.2017.07.008.
- Lewandowsky, Stephan; Mann, Michael. E.; Bauld, Linda; Hastings, Gerard; Loftus, Elisabeth. F. (2013). "The Subterranean War on Science". *APS Observer*, Vol: 26, No: 9, Link: <https://www.psychologicalscience.org/observer/the-subterranean-war-on-science>.
- Lewis, Gregory. B.; Palm, Risa; Feng, Bo. (2019). "Cross-National Variation in Determinants of Climate Change Concern". *Environmental Politics*, Vol: 28, No: 5, 793-821. DOI: 10.1080/09644016.2018.1512261.
- Lukacs, John. (2005). *Democracy and Populism: Fear and Hatred*. New Haven: Yale University Press.
- Mann, Michael E.; Toles, Tom. (2016). *The Madhouse Effect: How Climate Change Denial is Threatening Our Planet, Destroying our Politics, and Driving us Crazy*. Columbia University Press.
- Masci, David. (2019, February 11). "For Darwin Day, 6 Facts About the Evolution Debate", *Pew Research Center*, Link: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/02/11/darwin-day/>.
- McComiskey, Bruce. (2017). *Post-Truth Rhetoric and Composition*. Colorado: University Press of Colorado.
- McDermott, Rose. (2019). "Psychological Underpinnings of Post-Truth in Political Beliefs". *PS: Political Science & Politics*, Vol: 52, No: 2, 218-222. DOI: 10.1017/S104909618002072X.
- McIntyre, Lee. (2018, November 19). "Lies, Damn Lies and Post-Truth", *The Conversation*, Link: <https://theconversation.com/lies-damn-lies-and-post-truth-106049>.
- McKerns, Joseph Patrick. (1976). "The History of American Journalism: A Bibliographical Essay", *American Studies International*, Vol: 15, No: 1, 17-34.

- Milman, Oliver. (2019, September 15). "'Americans are Waking Up': Two Thirds Say Climate Crisis Must be Addressed", *The Guardian*: <https://www.theguardian.com/science/2019/sep/15/americans-climate-change-crisis-cbs-poll>.
- Mitchell, Amy; Simmonds, Katie; Matsa, Eva Katerine; Silver, Laura. (2018, January 11). "Publics Globally Want Unbiased News Coverage, but Are Divided on Whether Their News Media Deliver", *Pew Research Center*, Link: <https://www.pewresearch.org/global/2018/01/11/publics-globally-want-unbiased-news-coverage-but-are-divided-on-whether-their-news-media-deliver>.
- Nature Cell Biology Editorial. (2018). "The Challenge of the Post-Truth Era". *Nature Cell Biology*, Vol: 20, 1231, DOI:10.1038/s41556-018-0231-z.
- Newton, Kenneth. (2019). "It's Not the Media, Stupid", *The Political Quarterly*, Vol: 90, No:3, 543-552. DOI: 10.1111/1467-923X.12723.
- Norris, Pippa. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Norris, Pippa; Inglehart, Ronald. (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ormerod, Peter. (2019, August 30). "Johnson wants us to feel outrage. Let's take back control – starting with ourselves", *The Guardian*, Link: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/30/outrage-boris-johnson-take-back-control-patients-trigger-emotions>.
- Oxford Dictionaries. (2017). "Post-Truth". Oxford University Press.
- Popper, Karl Raimund. (1952). "The Nature of Philosophical Problems and Their Roots in Science". *The British Journal for the Philosophy of Science*, Vol: 3, No: 10, 124-156.
- Przeworski, Adam. (2003). "Freedom to Choose and Democracy". *Economics & Philosophy*, Vol: 19, No: 2, 265-279. DOI: 10.1017/S0266267103001159.
- Roberts, Michelle. (2019, June 19). *Vaccines: Low Trust in Vaccination 'A Global Crisis'*, Public Face of Science Initiative. (2018). *Perceptions of Science in America*. Cambridge: American Academy of Arts and Sciences.
- Rose, Jonathan. (2017) "Brexit, Trump, and Post-Truth Politics", *Public Integrity*, Vol: 19, No: 6, 555-558. DOI: 10.1080/10999922.2017.1285540
- Say, Cem. (2019, Aralık 16). "Aşırı Hakkında Gerçekleri Okumaya Cesaretiniz Var mı?", *Cumhuriyet*, Link: <http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1708458/asilar-hakkinda-gercelerleri-okumaya-cesaretiniz-var-mi.html>.
- Speed Ewen; Mannion, Russell. (2017). "The Rise of Post-truth Populism in Pluralist Liberal Democracies: Challenges for Health Policy", *International Journal of Health Policy and Management*, Vol: 6, No: 5, 249-251. DOI: 10.15171/IJHPM.2017.19
- Spencer, David Ralph; Spencer, Judith. (2007). *The Yellow Journalism: The Press and America's Emergence as a World Power*, Illinois: Northwestern University Press.

- Sugden, Edward. (2018, November 11). "Donald Trump and the Politics of Emotion", *Open Democracy*, Link: <https://www.opendemocracy.net/en/transformation/donald-trump-and-politics-of-emotion>.
- Sunstein, Cass Robert. (2001). *Echo Chambers: Bush V. Gore, Impeachment, and Beyond.* Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Tworek, Heidi; Hamilton, John Maxwell. (2018, May 2). "Why the 'Golden Age' of News-papers was the Exception, not the Rule". Niemanlab, Link: <https://www.niemanlab.org/2018/05/why-the-golden-age-of-newspapers-was-the-exception-not-the-rule>.
- Uyan-Semerci, Pınar; Erdoğan, Emre (Der.). (2019). *Siyasetteki Gözle: Korku*. İstanbul: İthaki Yayınları.
- Uyan-Semerci, Pınar; Erdoğan, Emre; Sandal Önal, Elif. (2017). "Biz "İğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme". İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Vaccineconfidence. (2016, December 2). *The State of Vaccine Confidence: 2016*. Link: <https://www.vaccineconfidence.org/research-feed/the-state-of-vaccine-confidence-2016>.
- Wagner, María Celeste; Boczkowski, Pablo J. (2019). "Angry, Frustrated, and Overwhelmed: The Emotional Experience of Consuming News About President Trump". *Journalism*, DOI: 10.1177/1464884919878545.
- Waisbord, Sivio. (2018a). "Why Populism is Troubling for Democratic Communication", *Communication Culture & Critique*, Vol: 11, No: 1, 21-34. DOI: 10.1093/ccc/txx005.
- _____. (2018b). "The Elective Affinity between Post-Truth Communication and Populist Politics". *Communication Research and Practice*, Vol: 4, No: 1, 17-34. DOI: 10.1080/22041451.2018.1428928.
- _____. (2018c). "Truth is What Happens to News: On Journalism, Fake News, and Post-Truth", *Journalism Studies*, Vol:19, No:53, 1-3. DOI: 10.1080/1461670X.2018.1492881.
- Washburn, Anthony N.; Skitka, Linda J. (2018). "Science Denial Across the Political Divide: Liberals and Conservatives Are Similarly Motivated to Deny Attitude-Inconsistent Science". *Social Psychological and Personality Science*, Vol: 9, No: 8, 972-980. DOI: 10.1177/1948850617731500.
- Wollebaek, Dag; Karlseim, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard. (2019). "Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior". *Social Media + Society*, Vol: 5, No: 2. DOI: 10.1177/205305119829859.
- Wolsko, Christopher ; Ariceaga, Hector; Seiden, Jesse. (2016). "Red, White, and Blue Enough to be Green: Effects of Moral Framing on Climate Change Attitudes and Conservation Behaviors". *Journal of Experimental Social Psychology*, Vol: 65, 7-19. DOI: 10.1016/j.jesp.2016.02.005.